



VICTIMS OF COMMUNISM MEMORIAL FOUNDATION

Kỷ niệm 40 năm Bài phát biểu về Đế chế Ác ma của Ronald Reagan

Hãy cùng VOC khám phá bài phát biểu về Đế chế Ác ma của Tổng thống Ronald Reagan 40 năm.



Bài phát biểu của Tổng thống Ronald Reagan các đây 40 năm

Vào thứ Tư, ngày 8 tháng 3, VOC sẽ tổ chức một sự kiện kỷ niệm 40 năm Bài phát biểu về Đế chế Ác ma của Ronald Reagan tại Bảo tàng Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản. Sự kiện này được đồng tài trợ bởi Viện Tôn giáo và Dân chủ, Viện Tự do Tôn giáo, và Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan.

Tiến sĩ Lee Edwards, người viết tiểu sử Reagan và đồng sáng lập Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản sẽ đưa ra lời phát biểu khai mạc, sau đó là hai hội thảo bao gồm các học giả xuất sắc từ Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, Viện Tôn giáo và Dân chủ, Viện Tự do Tôn giáo, Quỹ và Viện Tổng thống Ronald Reagan, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Viện Chính trị Thế giới và Trung tâm Tự do Tôn giáo.

Phần đầu tiên, Tác động của Ronald Reagan đối với việc chấm dứt Chiến tranh Lạnh, sẽ tập trung vào các sự kiện quan trọng của chính quyền Reagan và sự thay đổi mô hình trong chính sách đối ngoại mà cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Hội thảo thứ hai, Những người theo đạo Tin lành và Đế chế Ác

ma, sẽ tập trung vào tác động tinh thần của bài phát biểu của Tổng thống Reagan đối với Cơ đốc nhân Mỹ cũng như những người sống sau Bức màn sắt và trên toàn cầu.

Tham luận viên của chúng tôi bao gồm:

Elliott Abrams là một chính trị gia và luật sư người Mỹ, từng đảm nhiệm các vị trí chính sách đối ngoại cho các tổng thống Ronald Reagan, George W. Bush và Donald Trump. Ông hiện là thành viên cao cấp về nghiên cứu Trung Đông tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Ông từng là Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Venezuela từ năm 2019 đến 2021 và là Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Iran từ năm 2020 đến 2021. Ông từng là Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống và Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề Cận Đông và Bắc Phi trong thời gian Nhiệm kỳ đầu tiên của George W. Bush. Khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của Bush, Abrams được đề bạt làm Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Chiến lược Dân chủ Toàn cầu, phụ trách thúc đẩy chiến lược thúc đẩy dân chủ ở nước ngoài của Bush.

Tiến sĩ Anthony Eames là Giám đốc Sáng kiến Học thuật của Viện và Quỹ Tổng thống Ronald Reagan và giảng dạy tại Trường Quan hệ Quốc tế Elliot thuộc Đại học George Washington. Ông cũng là một học giả liên kết với America in the World Consortium. Eames là tác giả của *A Voice in their Own Destiny: Reagan, Thatcher, and Public Diplomacy in the Nuclear 1980s* (UMass, 2023) và là đồng tác giả của *Chia sẻ bí mật hạt nhân: Lòng tin, sự ngờ vực và sự mơ hồ trong quan hệ Anh-Mỹ, 1939 -Hiện tại* (Oxford, 2023). Các tác phẩm khác của ông đã xuất hiện trên Công nghệ và Văn hóa, Tạp chí Lịch sử Quân sự, War on the Rocks và một số tạp chí khác. Anh ấy đã lấy bằng Tiến sĩ. trong lịch sử của Đại học Georgetown và có bằng Thạc sĩ của King's College London. Eames hiện đang viết một cuốn sách về chủ nghĩa bảo vệ môi trường.

Tiến sĩ Lee Edwards là Chủ tịch sáng lập của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản và là người nhận Huân chương Tự do Truman-Reagan của Tổ chức vào năm 2022. Ông là Thành viên Xuất sắc về Tư tưởng Bảo thủ tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ B. Kenneth Simon tại Di sản Foundation, và là giáo sư trợ giảng về chính trị tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Edwards là nhà sử học hàng đầu về chủ nghĩa bảo thủ của Mỹ, đồng thời là tác giả hoặc biên tập viên của hơn 25 cuốn sách, bao gồm tiểu sử của Tổng thống Ronald Reagan, Thượng nghị sĩ Barry Goldwater, Tổng chưởng lý Edwin Meese III và William F. Buckley. Ông là giám đốc sáng lập của Viện Báo chí Chính trị tại Đại học Georgetown và là thành viên của Viện Chính trị tại Trường Chính phủ John F. Kennedy tại Đại học Harvard, đồng thời cũng từng là Chủ tịch của Hiệp hội Philadelphia và là một thành viên truyền thông. tại Viện Hoover. Các giải thưởng và danh hiệu của ông bao gồm Huân chương Công trạng của Cộng hòa Hungary, Ngôi sao Thiên niên kỷ của Litva, Thánh giá Terra Mariana của Estonia, Huân chương Ngoại giao Hữu nghị của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), Giải thưởng John Ashbrook, Giải thưởng Reed Irvine Accuracy in Media Award, Legend of YAF từ Young America's Foundation, và Walter Judd Freedom Award. Edwards có bằng tiến sĩ. về chính trị thế giới từ Đại học Công giáo và bằng Tiến sĩ Nhân văn từ Cao đẳng Thành phố Grove. Anh ấy đã tốt nghiệp tại Sorbonne và có bằng B.A. bằng tiếng Anh từ Đại học Duke.

John Lenczowski phục vụ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với tư cách là Cố vấn đặc biệt cho Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị lúc đó là Lawrence Eagleburger. Ưu tiên cao nhất của ông là củng cố Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do, để đài này có thể khắc phục tình trạng gây nhiễu của Liên Xô và nhanh chóng phổ

biến tin tức về sự phản kháng đối với chính quyền Xô Viết. Lenczowski đã thành công trong việc nhận được 2,5 tỷ đô la được ủy quyền để hiện đại hóa Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do. Năm 1981, ông trở thành thành viên của Nhóm làm việc về các biện pháp tích cực mới được thành lập, nhằm chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch của Liên Xô. Lenczowski khuyến khích nhóm đóng vai trò chủ động hơn trong việc chống lại thông tin sai lệch. Từ 1983 đến 1987, Lenczowski là Giám đốc các vấn đề châu Âu và Liên Xô tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Với tư cách đó, ông từng là cố vấn chính về các vấn đề của Liên Xô cho Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan. Ông đã tham gia vào việc phát triển nhiều chính sách góp phần thúc đẩy sự sụp đổ của đế chế Xô Viết. Một chính sách như vậy xuất phát từ một bản ghi nhớ mà Lenczowski viết cho Tổng thống Reagan phác thảo sức mạnh của Mỹ và thúc đẩy khả năng răn đe quân sự bằng cách công khai rõ hơn sự thật và mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô.

Eric Patterson là Chủ tịch của Viện Tự do Tôn giáo. Ông từng là hiệu trưởng của Trường Chính phủ Robertson tại Đại học Regent và là Nghiên cứu viên tại Trung tâm Tôn giáo, Hòa bình & Thế giới Berkley của Đại học Georgetown. Mối quan tâm của Patterson đối với sự giao thoa giữa tôn giáo, đạo đức và chính sách đối ngoại được thể hiện qua hai thời gian làm việc tại Cục Các vấn đề Chính trị-Quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với công việc ở Afghanistan, Pakistan, Congo và Angola. Ông là một sĩ quan và chỉ huy trong Lực lượng Phòng không Quốc gia trong hơn hai mươi năm và từng là Thành viên Nhà Trắng làm việc cho Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ. Ông đã xuất bản Chính trị trong một thế giới tôn giáo: Hướng tới một chính sách đối ngoại được thông tin đầy đủ về tôn giáo của Hoa Kỳ, Tuyên úy quân sự ở Iraq, Afghanistan và Xa hơn nữa cũng như một số sách và bài báo. Dự án gần đây nhất của ông là một tập đồng biên tập về nền tảng thần học của tự do tôn giáo, có tựa đề tạm thời là Nguồn thần học Tin lành cho Tự do Tôn giáo (sắp xuất bản năm 2023). Công trình học thuật của ông đã được xuất bản trên Quan điểm Nghiên cứu Quốc tế, Chính trị Quốc tế, Quan hệ Quốc tế, Đánh giá về Đức tin và Các vấn đề Quốc tế, Chính trực Công cộng, Tạp chí Tình báo và Phản gián, Tạp chí Quốc tế về Tự do Tôn giáo, Sự sống còn, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học về Tôn giáo, và Nghiên cứu An ninh, The Washington Post, Orange County Register, Washington Times, và WORLD Opinions and Providence: A Journal of Christian and U.S. Foreign Policy. Patterson đã cung cấp các cuộc họp giao ban và hội thảo cho Bộ Quốc phòng Pháp, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ, Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ, Trường Sau đại học Hải quân Hoa Kỳ và các học viện quân sự Hoa Kỳ. Patterson có bằng Tiến sĩ. bằng Khoa học Chính trị của Đại học California tại Santa Barbara, bằng Thạc sĩ Chính trị Quốc tế của Đại học Wales tại Aberystwyth và bằng cấp của Đại học Evangel ở Springfield, Missouri.

Nina Shea là thành viên cao cấp và là giám đốc của Trung tâm Tự do Tôn giáo tại Viện Hudson. Cô hoạt động rộng rãi vì sự tiến bộ của tự do tôn giáo cá nhân và các quyền con người khác trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ khi nước này đối đầu với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang trỗi dậy và các chế độ độc tài khác. Cô là tác giả hoặc biên tập bốn báo cáo được hoan nghênh rộng rãi về các tài liệu giáo dục của nhà nước Ả Rập Xê Út khuyến khích quan điểm cực đoan và vào năm 2011 đã có cơ hội đến Ả Rập Xê Út và nói trực tiếp về những phát hiện của mình với các bộ trưởng Bộ Giáo dục, Tư pháp và Hồi giáo. Các báo cáo của cô ấy bao gồm: Mười năm trôi qua: Sách giáo khoa của Ả Rập Xê Út vẫn thúc đẩy bạo lực tôn giáo (2011), Cập nhật: Chương trình giảng dạy về sự không khoan dung của Ả Rập Saudi (2008), Chương trình giảng dạy về sự không khoan dung của Ả Rập Saudi (2006) và Ấn phẩm của Ả Rập Xê Út về

Tư tưởng thù hận xâm chiếm các nhà thờ Hồi giáo của Mỹ (2005)), tất cả đều được dịch và phân tích các ấn phẩm của chính phủ Ả-rập Xê-út dạy về hận thù và bạo lực chống lại tôn giáo "khác". Cô là đồng tác giả của Im lặng: Làm thế nào Bộ luật bội đạo & Báng bổ đang bóp nghẹt Tự do trên toàn thế giới, với lời tựa của Kyai Haji Abdurrahman Wahid, cựu Tổng thống Indonesia và là người đứng đầu Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất thế giới (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2011). Cuốn sách gần đây nhất của cô ấy, mà cô ấy cũng là đồng tác giả, là Bị bức hại: Cuộc tấn công toàn cầu vào Cơ đốc nhân (Nhà xuất bản Thomas Nelson, 2013). Cô thường xuyên trình bày lời khai trước Quốc hội, thuyết trình trước công chúng, tổ chức các cuộc họp giao ban và hội nghị, đồng thời viết thường xuyên về các vấn đề tự do tôn giáo trên các ấn phẩm hàng đầu. Trong mười năm trước khi gia nhập Hudson, bà Shea đã làm việc tại Freedom House, nơi bà chỉ đạo Trung tâm Tự do Tôn giáo, một tổ chức mà bà đã giúp thành lập vào năm 1986 với tên gọi Viện Puebla. Cô Shea là thành viên của đoàn luật sư Quận Columbia. Cô tốt nghiệp Đại học Smith và Đại học Luật Washington của Đại học Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Elizabeth Edwards Spalding là Chủ tịch của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (VOC) và Giám đốc Sáng lập của Bảo tàng Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản. Cô ấy đã phục vụ với tư cách là Người được ủy thác của VOC từ năm 2018. Với tư cách là Giám đốc sáng lập, Tiến sĩ Spalding đã có công trong việc thành lập Bảo tàng Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, giám sát quá trình nghiên cứu sâu rộng, viết và thực hiện toàn bộ dự án. Là một người chống cộng thể hệ thứ ba, bà đã cống hiến sự nghiệp của mình cho học bổng và giáo dục về lịch sử và sự khủng khiếp của chủ nghĩa cộng sản. Tiến sĩ Spalding giảng dạy các môn học từ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, an ninh quốc gia và quan hệ quốc tế đến chức vụ tổng thống, tôn giáo và chính trị với tư cách là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Chính sách công thuộc Đại học Pepperdine và Nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trường Cao học Chính phủ Van Andel tại Cao đẳng Hillsdale , và trước đây đã giảng dạy tại Cao đẳng Claremont McKenna, Đại học George Mason và Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Là một giảng viên công cộng thường xuyên về nhiều chủ đề, đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản và Chiến tranh Lạnh, cô ấy cũng là một giảng viên nòng cốt trong Hội thảo Quốc gia dành cho các Nhà giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông của VOC. Cô là tác giả của Chiến binh Lạnh đầu tiên: Harry Truman, Ngăn chặn, và Tái tạo Chủ nghĩa Quốc tế Tự do và là đồng tác giả của Lược sử Chiến tranh Lạnh. Các bài báo và bài phê bình mang tính học thuật và nổi tiếng của cô đã được xuất bản rộng rãi, bao gồm Tạp chí Nhà thờ và Nhà nước, Orbis, The Wilson Quarterly, Providence, The American Mind, Law & Liberty, H-Diplo, và Claremont Review of Books. Tiến sĩ Spalding có bằng Tiến sĩ. và bằng M.A. về chính trị quốc tế và lý thuyết chính trị của Đại học Virginia và bằng B.A. trong chính trị từ Hillsdale College. Cô sống cùng gia đình ở Arlington, Virginia.

Mark Tooley là chủ tịch của Viện Tôn giáo và Dân chủ và là biên tập viên của tạp chí an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của IRD, Providence: A Journal of Christian & American Foreign Policy. Ông đã làm việc tám năm cho Cơ quan Tình báo Trung ương và tốt nghiệp Đại học Georgetown. Năm 1994, ông gia nhập IRD để thành lập dự án United Methodist (UMAction) và trở thành Chủ tịch IRD năm 2009. Ông là tác giả của cuốn Take Back The United Methodist Church (2008), Methodism and Politics in the 20th Century: From William McKinley to 9/ 11 (2012), và Hòa bình gần như là: Câu chuyện bị lãng quên về Hội nghị Hòa bình Washington năm 1861 và nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn Nội chiến (2015). Ông đã viết cho The Wall Street Journal, World, Law and Liberty, National Review và các ấn phẩm khác. Anh ấy đã đóng góp các chương cho một số cuốn sách: Chủ nghĩa phục quốc Do Thái mới của Cơ đốc giáo: Những

quan điểm mới mẻ về Israel và Đất đai (2016), Chủng tộc và Giao ước: Khôi phục cội nguồn tôn giáo cho sự hòa giải của Mỹ (2020), Chủ nghĩa phương pháp tiếp theo: Nền tảng thần học, xã hội và truyền giáo cho Chủ nghĩa Giám lý Toàn cầu (2022), Chiến tranh Chính nghĩa và Truyền thống Cơ đốc giáo (2022) và Chủ nghĩa Bảo thủ Xã hội vì Lợi ích Chung: Sự tham gia của Tin lành với Robert P. George (2023).

Robert R. Williams là Giám đốc Chương trình Học thuật tại Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Chủ nghĩa Cộng sản. Trước đây, anh ấy đã có 32 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ với 16 năm đầu tiên phục vụ trong Bộ binh trong các đơn vị vũ khí chiến đấu và 16 năm cuối cùng với tư cách là Sĩ quan Khu vực Nước ngoài của Nga (FAO) với nhiều nhiệm vụ khác nhau ở Đức và Estonia, bao gồm cả việc được giao với tư cách là giảng viên tại Trường Cao đẳng Quốc phòng Baltic ở Tartu. Các nhiệm vụ khác của FAO bao gồm các vị trí tùy viên và hợp tác an ninh tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tallinn Estonia và với tư cách là Cán bộ Tuân thủ Hiệp ước ở Đức. Ông đã có nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tình báo bao gồm Cơ quan Tình báo Quốc phòng và Trung tâm Tình báo Dịch vụ cho Thủy quân lục chiến ở Quantico, Virginia. Anh ấy đã lấy được bằng B.A. bằng Nhân chủng học của Đại học Memphis và bằng Thạc sĩ về Nghiên cứu Nga và Đông Âu của Đại học Bang Florida.



Bản đồ nơi diễn ra sự kiện

Giám đốc điều hành VOC. Bà Onley Kistina